

# De Binnenste Buiten

# Post

Een maandelijks uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost  
3e jaargang, nr. 9 - augustus 2002



## In dit nummer:

- X Het gemeentelijk fietspadenplan
- X Open dag tuindersvereniging
- X Ondernemen: Henk Laanstra
- X Programma's voor het nieuwe seizoen
- X Actief: korfbalclub Flamingo's

(foto: redactie)

## Van de redactie

Bij ons zit, net als bij u waarschijnlijk, de vakantie er weer op. We hopen dat u een mooie vakantie hebt gehad en er weer met frisse moed tegenaan kan. Het was voor ons ook wel even lekker om een maand geen dorpskrant te hoeven maken. Maar nu pakken wij de draad weer op en hopen 11 nummers lang er een informatieve krant van te maken. Zoals vaker gezegd: dit kunnen wij niet alleen - uw hulp is onmisbaar. Hebt u wat te vertellen over Buitenpost, wilt u wat kwijt over wat er zoal in ons dorp speelt, meld het ons. Bij het postkantoor in de Boekelier vindt u aan de deur onze kopijbus. Het komt nog wel eens voor dat er een ingezonden stuk ligt zonder afzender. Deze stukken worden niet geplaatst tenzij de naam bij de redactie (alsnog) bekend wordt gemaakt.

De feestweek is ook voorbij en was weer geslaagd, vond u niet? Jammer natuurlijk dat het Concours Hippique niet doorging. Er stonden op die dag zelfs mensen uit Limburg voor het gesloten hek die het nieuws niet bereikt had. Wij willen u wel blijven bereiken. Gaat u verhuizen en wilt u toch ons blad blijven ontvangen. Even een berichtje in de bus en het wordt tegen een vergoeding (slechts € 15,- per jaar) geregeld. We hopen dat u de weg naar de kopijbus weer regelmatig weet te vinden en samen met ons een blad er van maakt die ons dorp recht doet en gezien mag worden. Wat ons betreft maakt u zonder remmingen (een) slapende/witte hond(en) wakker met het geklepper van de bus!

de redactie

## In het gevallen water

**Alle ambitie om de 49e editie van het Concours Hippique tot een nieuw succes te maken verdronk op 7 augustus in de grote plassen water op het terrein aan de Meijontsmastraat. Terwijl de donkere wolken al weer samenpakten voor een volgende bui dropen teleurgestelde bezoekers, vaak van heinde en verre naar Buitenpost gereisd, af.**

## Zestig mm water bederft plezier van 4000 bezoekers

**De mooiste dag van het jaar, zo noemde een vrouw de dag van het concours hippique. Zij wilde hiervoor kaarten kopen, maar moest teleurgesteld worden. Het evenement kon niet doorgaan.**

De commissie had gehoopt dat het de laatste dagen voor het concours goed weer zou zijn, zodat het veld niet te nat was om op te rijden. Helaas waren de weergoden de commissie en de bezoekers niet gunstig gestemd, maandag en dinsdag viel de regen weer met bakken uit de lucht. De 60 mm water die in die twee dagen gevallen is, verhinderde de doorgang van het evenement, waar ieder jaar zo'n 4000 bezoekers op af komen. Twee jaar geleden werd het concours nog door de commissie van de NHS (commissie van de Nederlandse Hippische Sportbonden) beoordeeld als zijnde het beste van de kalenderwedstrijdconcoursen. De kwaliteit van het concours is ook af te meten aan de bekende namen van stallen en van ruiters die elk jaar weer komen. Om een bekende Buitenposter te noemen,

### Hester Klompmaker

Hester Klompmaker is elk jaar van de partij. Zij vindt het 'ontzettend jammer' dat het gebeuren dit jaar niet plaats kon vinden: "als Buitenposter wil ik hier altijd graag rijden. Iedereen vindt het leuk dat

je meedoet en ik krijg vaak veel reacties." Ook ziet Hester een goede kans voorbijgaan: "ik had twee goede paarden, Limit en Revanche, waarmee ik zou springen in de hoogste klasse. Ze waren goed in vorm, dus ik had een goede kans gehad." Hester merkte nog op dat ze het sneu vond voor de organisatie. Ook uit reacties van andere Buitenposters blijkt dat hoe jammer ze het ook vinden, ze begrip hebben voor de beslissing van de organisatie het evenement af te blazen.

### Keiharde klap

De Nederlandse kampioenschappen vormen traditioneel een onderdeel van het concours. Verder had de commissie voor dit jaar onder andere een mooie show met Friese paarden met rijtuigen in gedachten die mooie figuren gingen rijden. Van de inzittenden werd een Fries kostuum verwacht. Dit wordt Fries quadrille genoemd. Helaas. Hoeveel tijd het ook kostte om de show in elkaar te zetten, het was voor niets. Net als alle andere voorbereidingen (sponsors, publiciteit, tribunes, kampioenschappen aanvragen enz.) die met elkaar een jaar van inspanning hadden gekost. Om alle afspraken weer af te zeggen was ook nog een hele klus. Daar werd dinsdag met veertien man aan gewerkt. Tijd om de 'keiharde' klap te verwerken had de commissie niet. De heer

Ausma, contactpersoon van de commissie: "we beginnen binnenkort weer met de voorbereidingen van het volgende concours." Over de invulling daarvan kan hij nog niks zeggen. Wel mag dan iets bijzonders verwacht worden, omdat het 50-jarig jubileum gevierd wordt. Toch een jubileum dus het volgende jaar. De heer Ausma: "het is dan wel het 49e concours dat werkelijk plaatsvindt, maar het is het 50e jaar en de 50e keer dat het georganiseerd is."

### Vuurwerk

De afgelasting van het concours



Het in normale omstandigheden puike grasveld aan het Meijontsmaveld was in de voorbereidingen voor het concours al danig gehavend. Diepe plassen maakten van het betreden van het terrein een natte onderneming (foto: redactie).

Deze maand in 'Buitenposters': Hennie Dijkstra

Pag. 5



# BUITENPOSTERS

**Hennie Dijkstra voorzag bijna 45 jaar Buitenposters van de noodzakelijke brandstoffen en fourageën. Hier vertelt hij over zijn werk en leven in Buitenpost.**

Toen ik van de lagere school aan de Kuipersweg afging, zei meester Van der Weij: 'Die jongen kan wel leren'. Maar ja, er was nog geen leerplicht en ik wou mijn vader helpen. Mijn vader had een zaak in de Kerkstraat. Later kocht hij de oude school en het meestershuis aan de Voorstraat. Het was in de 'minne tijd'. In 1925 gingen we er wonen. Ik was toen 5 jaar. De oude school was zo groot dat we twee lokalen verhuurden aan koren en zangverenigingen. Het was echter niet een handig gebouw. We moesten heel wat sjouwen om onze waar op te slaan; we verkochten aardappels, rundermeel, veevoer, brandstof, kunstmest.

## ...ik kan niet in woorden zeggen hoeveel kilo ik op de rug gehad heb...

Als jongetje wilde ik mijn vader al graag helpen. Ik zat nog op school toen ik met een karretje briketten rondbezorgde - 33 voor een kwartje. Daarvoor moest ik ze eerst netjes inpakken. De mensen gebruikten briketten in hun stoven; die gloeiden langer dan turf. Op een keer kregen we een nieuwe politie-agent. Op zijn nieuwe schoenen hield hij mij aan: 'Jij mag nog niet werken, jongetje'. Toen was het eerst afgelopen. Na mijn schooltijd kwam ik bij mijn vader in de zaak. We hadden zwaar werk. We vervoerden alles met paard en wagen. Mijn vader had een sterk paard, hij gaf het goede haver te eten. Maar het was bang voor treinen. Onze arbeider haalde met het paard en de wagen aardappels op uit Ee en Engwierum. Bij de Trekvaart zag het een trein naderen en daar sloeg het op hol. Om hem in bedwang te houden bond onze arbeider het leidsel aan het wiel. Maar het paard raakte verward in het touw en ging met wagen en al de Trekvaart in. Het verdronk.

De kunstmest zat in zakken van 100 kilo. Ik sjouwde met zakken van 100 kilo. Tegenwoordig zit er twintig kilo in. We hadden een paard en wagen. Ik was ongeveer 15 jaar toen het paard een keer op hol sloeg. Het was een sterk paard, het kreeg goede haver te eten. Als het in de gaten kreeg, dat we met de lege wagen naar huis gingen, zette het de vaart erin. Ik zat op de dissels, maar vlakbij huis sloeg het op hol en ik kon het niet houden. We botsten tegen de benzinepomp van Tunnis Evenhuis op; ik vloog een heel eind over de weg en het paard lag bewusteloos om de pomp. Tunnis en mevrouw Hoekstra weten dat nog wel. Met z'n allen hebben ze het paard opgetild. Het stond helemaal te trillen. Gelukkig is het goed gekomen.

Ik had nog ander werk en dat was in het hok achter het huis van Jurjen Bulthuis. Hij had een machine uitgevonden waar hij tabak mee kon snijden. Mensen uit de omgeving leverden het materiaal aan en wij sneden er krulltabak, pruimtabak en shag van. Twee kwartjes per pond verdienden Ype Zijlstra en ik er mee. Jurjen Bulthuis had achter in de tuin van notaris Peereboom een bult gemaakt waar we in konden kruipen als er onraad dreigde. Master Veenstra loerde op mij. Hij wilde mij naar de arbeids-

dienst hebben. Ik moest oppassen voor hem. Het distributiekantoor was ondergebracht in onze bedrijfsruimte. Uit de hele gemeente haalden de mensen daar hun distributiebonnen en ik moest zorgen dat ze mij niet zagen. Ik stond in het politiebureau als gegadigde voor de arbeidsdienst in Duitsland. Om daaraan te ontkomen verstopte ik mij 's nachts bij juffrouw Wybenga. Zij woonde alleen in het grote pand waar nu fotograaf Buwalda zijn zaak heeft. Daar sloep ik dan.

Mijn vader vond dat we ook een koe moesten hebben - het was oorlog en melk was goed voor ons. De koe stond op een veldje bij de kazerne in het West. In die tijd kende ik mijn vrouw Lutske al. Ze woonde verderop aan het West en 's morgens vroeg ging ze naar haar werk bij de familie Elzinga in Lutkepost. Als ze pech had moest ze lopen; de familie

Pilat had maar één fiets en het kon gebeuren dat iemand anders er al op weggereden was. Ik molde de koe als ze langskwam en als ze dan lopend was, vroeg ze: Wil je me even brengen? Dan zette ik de melk in het schuurtje van mij oom daar vlakbij en bracht haar achter op mijn fiets naar Lutkepost. In de oorlog was er verduistering - geen sprankje licht was er te zien en na acht uur 's avonds moest iedereen binnen zijn. Wij gingen dan toch



naar buiten om elkaar te ontmoeten en we spraken altijd af achter een boom. In die tijd stonden er bomen langs de Friese straatweg, het hele stuk van Groningen naar Leeuwarden. Het was spannend wat we deden, want er kwamen natuurlijk Duitse soldaten langs op patrouille, of mannen van de landwacht - die waren nog erger dan de Duitse soldaten. 's Winters was het een koud baantje met het paard en de wagen. Er waren heel veel slechte zandredenen waar we langs moesten naar de Mieden, Egypte, het Paradyske en het West. De



Hennie Dijkstra, tot 1985 brandstof- en fouragehandelaar in Buitenpost

kleine boeren hadden meestal varkens en kippen. Pas na de oorlog kregen ze grotere schuren.

Elke brandstofhandel die per wagon rechtstreeks van de mijnen aangeleverd kreeg, kon inschrijven voor levering aan alle openbare scholen in de gemeente. Wij hebben het één keer gekregen - het scheelde een halve cent! We moesten het met paard en wagen ter plekke afleveren - dus reden we helemaal naar Rottevalle en naar het andere eind: Twijzelerheide.

Toen ik in militaire dienst kwam, vroegen ze mij wat ik wilde worden. 'Vrachtwagen-chauffeur', zei ik, want ik dacht: 'dan kan ik, als ik weer thuis kom, een vrachtwagen kopen'. Maar ze hadden ons te pakken. Ze stuurden ons naar Indonesië. Ze beloofden ons dat we na anderhalf jaar weer thuis zouden zijn; het werden er drie

jaar en twee maanden. De mooiste jaren van mijn leven - ik was even in de twintig en ik wilde hard werken aan ons bedrijf - moest ik in de rimboe doorbrengen. Ik was al verloofd. Velen van mijn bataljon waren dat ook. Vaak kregen ze het bericht dat de verloving uit was. Dat was verschrikkelijk voor hen. Mijn verloofde is mij trouw gebleven - tot op de dag van vandaag. Soms liet de post lang op zich wachten. Er waren tijden dat geen

enkele brief ons bereikte. Daar hadden we een versje op bedacht, dat we zongen om onszelf te troosten. Ik kan het nog zingen: Waar blijft de post? Waar zou die zijn? We zitten hier niet in de rimboe voor de gein, Maar voor Hollands glorie! Dus stuur potverdorie een vliegmachientje met een lading post! Onlangs hebben we uiteindelijk een schadevergoeding gekregen voor het feit dat ik drie jaar lang niet kon werken in ons bedrijf: f 1000,- kregen we...

Toen ik terugkwam uit Indonesië kochten we een tweedehands vrachtwagen voor f 3000,-. Er kwam steeds meer werk voor ons. De mensen gingen meer antraciet stoken: nootjes 4 en nootjes 5. Centrale verwarmingsketels werden met cokes gestookt. Er waren hier vijf bakkers die hun ovens flink opstookten (met briketten), de dokters hadden meerdere kachels in hun huis en er kwamen steeds meer huizen bij in Buitenpost. Ik kreeg voorrang voor een huis in de Haersma de Withstraat. Na vier jaar, toen mijn broer trouwde, ruilden we met mijn ouders; we namen samen de zaak over. Daarna woonden Lutske en ik aan de Voorstraat. We verkochten nog wel turf. Die werd vanuit Drenthe aangevoerd in de Oude Haven van ons dorp; de Buitenposter vaart liep helemaal om de kerk. We losten de turf met de handen,



op de plek waar nu de zaak van Kamstra staat. De brandstof kwam per wagon op het station aan. Zo'n wagon moest in één dag leeg. Op een keer, vlak voor Kerst, belde de chef van het station op: er stonden 5 wagons klaar - drie wagons met brandstof, één met kunstmest, één met zout. Het zout zat in pakken van 50 kilo, de rest was los. We schepten de hele nacht door en reden de vrachten met een auto weg. Ik was zo moe toen ik thuiskwam, dat ik me niet meer schoon kon wassen. Ik deed sokjes aan en kroop in bed.

Er kwamen steeds meer klanten. De mensen gingen meer antraciet stoken. Er was geen gas, geen waterleiding. Ik was soms zo zwart als ik thuiskwam, dat mijn vrouw mij moest wassen. Het was ideaal toen er een douche kwam! In de tijd dat we een grote omzet hadden, zeiden ze: 'we hebben een gasbel gevonden...'. Als ik in de tijd daarna thuiskwam, zei ik tegen mijn vrouw: 'die heeft een gaskachel gekocht, en die en die'. Het ging als een sneeuwbal: binnen een paar jaar had iedereen een gaskachel. We kregen geen enkele tegemoetkoming in dit verlies. Het spoor ging dicht: tussen Leeuwarden en Groningen waren geen losplaatsen meer. De brandstof werd voortaan met auto's gebracht vanuit Duitsland. Langzamerhand ging de brandstofhandel eraan. Toen legden we ons meer toe op meel, kunstmest, aardappels. De aardappels haalde ik uit Groningen en Friesland. Daar reed ik mee en verkocht ze zonder tussenhandel. Vroeger hadden mensen een aardappel-

opslag. Later was dat niet meer zo. Daarna kwam er nog een verandering: er kwam er bulkvervoer - 6 ton los voer in een aparte auto. Daar deden we niet aan mee. De meelhandelaren hielden op met de zaak, het werd te grootschalig, je moest een bulk hebben anders kon je niet meedoen.

Toen ik zestig jaar werd, raakte ik vervroegd uit de zaak. We verhuisden naar de Julianalaan, waar we 17 jaar hebben gewoond. En nu wonen Lutske en ik aan de Parklaan. Ik kan niet in woorden zeggen hoeveel kilo ik op de rug gehad heb - dat zou tegenwoordig geen mens meer willen doen..

## Bedankt !

Het einde van het schooljaar betekende voor mij deze keer ook: het einde van mijn loopbaan.

Donderdag 27 juni werd voor mij een onvergetelijke dag. Uiteraard was dit voor een groot deel te danken aan collega's en kinderen. Maar daarnaast kreeg ik heel veel reacties van ouders en anderen uit Buitenpost. Bloemen, kaartjes, telefoontjes, dit alles vergezeld van lieve woorden, bedankjes, wensen... Om stil van te worden.

Ik wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken en omdat ik alleen maar van 'de Mienskip' ben vertrokken, zeg ik: Tot ziens!

Anneke Paauw - v.d. Leij

## De laatste dag

*Feest in Buitenpost: een week vol activiteiten  
We noemen enkele wapenfeiten:  
Een loco-burgemeester en een Fierljep-record  
Een PC-kaatser liet het 13e Heerenveense doelpunt door*

*De braderie een waar festijn  
Het Point-keatsen met weinig Buitenposter venijn  
Een echt paardencup met ballen toernooi  
De lichtroute per bus, de oudjes vonden dat mooi*

*Versierde tuinen klein middel en groot  
De oud-burgervader, die de Kuipersweg promoot  
De jaarmarkt met weinig dierenpubliek  
En de kruidhofmarkt met lekkere muziek*

*7 augustus: een dag met prachtig weer  
de dagen daarvoor: regen... wat ging het te keer  
de teleurstelling: De "Club van dertien"  
hield het vanwege de veiligheid voor gezien.*



PEVADKO

Buitenpost, juni 2002

Geachte redactie, zo nu en dan staat er een interview met een bijzondere inwoner van Buitenpost in de binnenstebuitenpost. Erg leuk en informatief. Bijgaand stuur ik U een interview met mijn hond. Hij is ruim 16 jaar oud en daarmee hoogstwaarschijnlijk één van de oudste honden uit ons dorp. Vriendelijke groet, Geetje Dethmers.

We zijn hier bij u omdat u toch wel een zeer respectabele leeftijd hebt bereikt. Mogen we U in de eerste plaats vragen, hoe het met Uw gezondheid gesteld is? Die is naar omstandigheden goed. Ik heb in mijn jeugd last gehad van epileptische aanvallen. Daar heb ik langere tijd medicijnen voor gekregen, maar later heb ik er gelukkig geen last meer van gehad. De dokter houdt het erop, dat het mede veroorzaakt werd door een moeilijke jeugd.

Hoezo moeilijke jeugd? Ach, het is ingewikkeld voor mij om hier iets over te vertellen. Ik denk dat ik het meeste wel verdrongen heb. Waarschijnlijk ben ik mishandeld en daardoor weggegaan van huis. Daar niemand navraag naar mij deed ben ik toen opgevangen in Buitenpost, door de heer Lykele Hofstede.

Die verleende u asiel begrijp ik? Ja, zo kunt u dat wel opvatten. Ik zat er met enkele collega's. Zo heb ik mijn vrouw leren kennen. Ze kwam langs in het asiel en het was liefde op het eerste gezicht kan ik wel zeggen. Waarom viel ze op u? Omdat ik witte randjes onder mijn bruine ogen had. Dat heb ik nóg wel hoor, maar ja, ik ben natuurlijk niet meer wat ik geweest ben. Vanwege mijn bruine krullen noemde ze mij Bruno!

Bent u gelijk met haar gaan samenwonen? Ja, eerst wilde zij een latrelatie, maar de heer Hofstede vond het ook maar beter dat ik gelijk bij haar introk.

En dat beviel goed? Nou, ik moet u eerlijk zeggen dat ze veel geduld met mij heeft gehad. Ik voelde me lichtelijk beroerd toen ik bij haar thuiskwam. Toen heb ik de vloer enigszins bevuild. Maar ze vond het helemaal niet erg. Ze stelde wel voor, dat ik me grondig zou laten onderzoeken. En dat heb ik toen gedaan.



U bent nu op de leeftijd 'der zeer sterken' kunnen we wel zeggen. Kunt u nog wat herinneringen ophalen uit de tijd dat u jong was? Heel graag. Ik was een echte levensgenieter. Graag ging ik met mijn vrouw fietsen. We gingen naar het Veenkloosterbos, of naar Blauwverlaat. Het was daar in die tijd wel gevaarlijk. Een zekere Bijke zat toen wel eens achter mij aan. Maar mijn vrouw heeft mij altijd goed beschermd. Het nadeel van ouder worden is, dat je meeste leeftijdsgenoten overlijden. Ik heb een hele generatie aan mij voorbij zien komen.

Kunt U enkele namen noemen? Jazeker! Resa logeerde vaak tegenover ons. Op haar was ik erg gesteld. We speelden vaak met elkaar. Anouchka was ook een grote vriendin van mij. Met haar ben ik nog wel eens rennend in de vijver terecht gekomen. Maar omdat we jong waren, gaf dat allemaal niets. Hoe stond uw vrouw daar tegenover? Oh, die vond het wel gemakkelijk. Maar ja, ik moest natuurlijk ook wennen aan zoveel collega's om mij heen. Ik kreeg natuurlijk ook wel eens ruzie met deze of gene. Maar het heeft natuurlijk geen zin, om dit gesprek te laten gaan over de ruzies in mijn leven. Ik noem maar zo wat namen van jeugd vrienden. Nimrod. Crocky, Kaspar, Whiskey, Bernke, Fria, Faroek, Remy, Mischa, Anka, Anoesjka, Cesar, Blacky, Kinkel, Lowieke, Doppie, Asta, Sunny, Kuno, Hector, Headly, Timmy, Alvin, Kimba, De Mol, Fleur, Herta, Leila, Monty, Rakker, Bijke. Bij mijn weten zijn zij allemaal reeds overleden.

Waarom merkt u vooral dat u ouder wordt? Tja, mijn wandelingen worden natuurlijk korter. Ik ga niet meer fietsen met mijn vrouw. Ik heb een beetje last van staar, zodat mijn ogen wat dof zijn. Maar ik kan alles nog goed zien hoor. Als mijn vrouw een stuk brood naar mij toegooit kan ik het zó opvangen. Ik ben ook wel een beetje vergeetachtig aan het worden. Als mijn vrouw door de voordeur het huis verlaat, denk ik dat ze bij de achterdeur staat en dan wacht ik daár op haar.

U noemde daarnet al, dat veel van uw kennissen reeds zijn overleden. Wat is een ander nadeel van zó oud te worden? Ach, de mensen op straat hè. Ik heb natuurlijk wel een beetje last van artrose, waardoor ik niet zo snel kan lopen. Mijn vrouw past haar tempo dan gewoon aan het mijne aan. Sommige mensen roepen dan naar haar, dat ik zo oud word. Ik vind dat helemaal niet leuk, en voor mijn vrouw is het ook nogal pijnlijk dat ze net doen alsof ik dat allemaal niet versta.

Volgt u ook een dieet om fit te blijven? Ja, in overleg met mijn vrouw en de dokter hebben we besloten dat ik een eiwitarm seniorendieet volg. Ik voel me daar prima bij en ik kan het iedereen aanbevelen. Binnenkort ga ik weer even bij de dokter langs voor een jaarlijkse inenting.

Ik wil u graag hartelijk bedanken voor dit interview en u nog een gemakkelijke en gezonde levensavond toewensen! (foto: redactie)

### Malletband BUMATA

Zaterdag 15 juni heeft de malletband meegedaan aan het bondsconcours in sporthal de Doelstien in Dokkum. De majorettes gingen mee om met de malletband in défilé te lopen, dit werd gezamenlijk gedaan met de malletband van Oenkerk en ze behaalden hiermee een 3e prijs. De malletband moest op het concours een staand en een lopend nummer spelen. Dit was voor het eerst onder leiding van Eric Robillard en ze behaalden een 1e prijs met 81,05 punten in de 2e divisie. Tevens hadden ze de 1e prijs voor de hoogste punten in hun divisie. Het is een zeer goede prestatie gezien de omstandigheden waarin de malletband verkeert. Maar als de inzet er is van de leden kun je heel wat bereiken. Toch is er steeds weer de vraag: waar blijven onze nieuwe leden? We zouden zo graag een groter ledenaantal willen hebben in verband met optredens. Ook in de feestweek konden we niet optreden vanwege het kleine aantal leden. Er kan namelijk niemand missen en in de feestweek zij er nog mensen met vakantie of anderen moeten alweer werken. Als je niet hier werkt kun je voor een optreden niet altijd vrij krijgen, zeker niet in de vakantietijd. Voor inlichtingen kun je bellen naar telefoonnummer 543354.

**Kopijverzorgers, maak het uzelf en ons gemakkelijk!**



Let op de kopij-inleverdatum: maandag 9 september De krant verschijnt in week 39 Houdt u daar ook rekening mee?

### Kleurrijk en gevarieerd programma BPF

Het programma van de Bond van Plattelandsvrouwen Friesland, afdeling Twijzel e.o. wordt hier aan u gepresenteerd. Onze vereniging is een moderne, levendige organisatie. Elke vrouw kan er haar talenten ontplooiën, haar interesses verbreden en nieuwe contacten leggen. Buiten dit programma hebben wij nog een groot aanbod van interessegroepen. **17-9:** Tea party; fa. Rosier uit Dokkum met Wedgwood servies; **9-10:** Thema-ochtend, mw. van der Vecht uit Hardegarijp vertelt over de uitvaart; **15-10:** 'Petit Bijou'; sprekerster is Gerda Verduyn uit Oentsjerk; **6-11:** Koffie-ochtend met contact en commissieleden; **19-11:** Gezamenlijke avond met de NVVH uit Buitenpost e.o. Cabaretoptreden met Edna Kalb en Fred Meijer; **17-12:** Kerststukken maken 's Avonds komt een gezelschap uit Gytsjerk de avond vullen; **16-1:** Doe-dag!; **21-1:** Jaarvergadering met aanvullend het programma 'Stereofotografie' door Jan Mazinga uit Hoogezand; **12-2:** Thema-ochtend, dhr. Scheephouwer uit Sneek vertelt over 'groene stroom' **18-2:** Cliniclowns, sprekerster mw. A. Westra; **18-3:** Binnenhuisarchitectuur door mw. Middel; **15-4:** Paasstukken maken; **15-4:** ??? deze avond wordt ingevuld door een ééndagsbestuur. Is uw belangstelling gewekt, dan bent u van harte welkom om vrijblijvend eens bij ons binnen te lopen. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar de volgende nummers: H. Feitsma-Zwanenburg, tel.542124 of S. Douma-Bos op telefoonnummer 0512-332239.

## uit in buitenpost

In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van activiteiten in Buitenpost. Een onderverdeling in (vaste) subrubrieken maakt het mogelijk in één oogopslag te zien wat er te doen is in ons dorp. Vanzelfsprekend willen wij graag ook uw melding van een activiteit hierin opnemen. Neem bij de organisatie van een evenement het liefst zo vroeg mogelijk contact met ons op. De kopij moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: datum, activiteit en eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.



Periode 20 augustus t/m 28 september

#### Activiteiten

- 31 augustus:** FTC Buitenpost, vertrek vanaf 9.00 uur 'The Point': laatste fietstoertocht van het seizoen 2002
- 7 september:** Botanische tuin De Kruidhof - Bollen- en Knollendag, tijdens openingsuren
- 7 september:** tuindersvereniging op 'de Swadde', opening tuin en open dag
- 7 september:** It Koartling, 13.30-16.30 uur: Open Huis, presentatie programma
- 20 september:** Maskelyn - 'The Point', 20.00 uur: theaterprogramma Riens Gratema 'Priis mei Lof'

#### Exposities

- t/m 30 augustus:** Botanische tuin De Kruidhof - Mevr. D. Bezembinder-Mir y Villar: schilderijen van bloemencollage; tijdens openingsuren
- 22 augustus t/m 30 september:** Hal en leeszaal gemeentehuis, tijdens kantooruren: Griet Atsma-van Dellen: schilderijen van landschappen, bloemen, abstracte voorstellingen en dieren

## Laat wat zien in de vitrine van de bieb

In Buitenpost is de openbare Bibliotheek te vinden in de Kerkstraat. Velen van u zijn ongetwijfeld wel eens langs gekomen. In de hal van de bibliotheek, van buiten en van binnen uit te bekijken, bevinden zich een drietal vitrines. Deze vitrines zien wij graag gevuld. Vandaar een oproep aan u! Heeft u een leuke hobby en wilt u die wel eens laten zien? Heeft u misschien een bijzondere verzameling, een eigenaardige verzameling of iets anders wat de moeite waard is en kunt u het een maand of twee missen? Graag willen wij zo om de twee maanden een ander onderwerp kunnen laten zien. Het ligt in onze bedoeling om over elke volgende "tentoonstelling" een kort berichtje in deze krant te plaatsen zo dat u allemaal weet wat voor misschien bizarre verzamelingen of originele hobby's er in Buitenpost te vinden zijn. Binnenkort zijn als eerste portretten van Evert Meilink in de vitrine te bewonderen.



Uw hopelijk vele reacties zien wij graag tegemoet. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de openbare bibliotheek Buitenpost, telefoon 0511-541558, maar nog liever hebben wij een briefje met daarin een korte omschrijving van uw aanbod, uw naam, adres en telefoonnummer en het tijdstip waarop u meestal te bereiken bent. Ook kunt u even langs komen. De openbare bibliotheek is open op maandag- woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van half twee tot half zes. Op woensdagmorgen van tien tot twaalf en op woensdag- en vrijdagavond van half zeven tot half negen.

Bezoekadres: Openbare Bibliotheek, Kerkstraat 51, Buitenpost. Postadres: Postbus 19, 9285 ZV, Buitenpost. (foto: Harrie Slagter/redactie)



## Cursus ouders met drukke kinderen

Stichting Welzijn Het Achkant start in september de oudercursus Doerakken. Deze is voor ouders uit de gemeente Achtkarspelen bedoeld met kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar met druk gedrag. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.

Elk kind is wel eens druk, sommige kinderen zijn heel vaak of altijd druk. Deze kinderen zijn erg beweeglijk, altijd in de weer, snel geprikkeld en snel afgeleid. Het kind lijkt geen rem te hebben, heeft altijd haast en kan moeilijk luisteren. Ouders kunnen veel vragen en twijfels hebben over het drukke gedrag van hun kind. Het leren omgaan met dit gedrag gaat niet vanzelf. Toch is druk gedrag te beïnvloeden op verschillende manieren.

In de oudercursus krijgen ouders, naast zicht op de ontwikkelingen en behoeften van hun kind, ook informatie over factoren, oorzaken en achtergronden van druk gedrag en hun eigen handelwijze daarin. Ouders leren veranderingen aan te brengen in de dagindeling en leefomgeving, krijgen handreikingen in positieve interacties en oefenen vaardigheden in de opvoeding, bijvoorbeeld hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Ouders krijgen achtergrondinfo in de vorm van een reader en vervullen huiswerkopdrachten.

De cursus start op maandag 16 september om 19.30 uur in het MFC Surhuisterveen. De overige cursusdata zijn 23 en 30 september, 7, 21 en 28 oktober. Deelname aan de oudercursus is gratis. Voor meer informatie en aanmelding (voor 7 september) kan men contact opnemen met Stichting Welzijn het Achkant, tel. 0512 368500 (van maandag tot en met donderdag).

## Een nieuw seizoen

STICHTING  
**Maskelyn**

Beste mensen, over een maand is het dan weer zover: de opening van het tweede culturele seizoen in Buitenpost. Zoals u misschien weet was vorig seizoen onze vuurdoop, en gezien de respons die wij toen kregen besloten we om dit seizoen opnieuw een programma in elkaar te zetten.

Het is een programma geworden waarvan wij denken dat iedereen wel aan zijn of haar trekken kan komen. Wij zijn heel blij dat we iemand als Rients Gratama en de band Reboelje hebben kunnen vastleggen. Ook 'Tryater' zal in maart een stuk komen spelen met in de hoofdrol een oud-plaatsgenoot. De thema-avond staat in het teken van 'Country'. Op deze avond kunt u genieten van onvervalste Groningse countrymuziek door de band "Stroatklinkers" en voor de inwendige mens is er een lekker buffet Dus noteer 9 november maar in uw agenda. Aan de jeugd hebben we natuurlijk ook gedacht. Die kunnen zich opgeven voor een avondropping en een zwemfestijn. En voor de allerjongsten in Buitenpost komt clown Pepino. Maar er is meer... want ook cabaretgroep Ratatette, close-harmony & vocal jazz groep 'Roerend Goed', samen met de schrijfster Riek Landman en het Zuidema kapel staan op het programma.

Al met al denken wij dat we er in geslaagd zijn een aantrekkelijke programmering samen te stellen en wij hopen dat u in grote getale hierop afkomt. Entreebewijzen zijn te koop bij de volgende voorverkoopadressen: stationrestaurant 'De Oriënt' en drogisterij 'Balsemien'. Het goedkoopst bent u uit met een niet persoonsgebonden passe-partout. Dus kun u niet naar een voorstelling, verras er dan een ander mee. Hieronder volgt, beknopt, het programma van het seizoen 2002/2003 (alle activiteiten in horecacentrum 'the Point', om 20.00 uur, tenzij anders vermeld). We hopen dat u na het lezen van dit stuk al een beetje enthousiast bent geraakt en bij deze wensen wij u dan ook een gezellig cultureel seizoen in 'us Buitenpost' toe.

**Zaterdag 20 september:** Rients Gratama programma "1<sup>e</sup> Prijs mei lof"

**Vrijdagavond 11 oktober** Jeugdprogramma i.s.m. It Koartling: dropping in 'It Koartling'

**Woensdag 30 oktober:** Cabaretgroep Ratatette

**Zaterdag 9 november:** Country-avond incl buffet

**Vrijdag 13 december 20.00 uur** Zwemfestijn: zwemmen, dans en barbecue in zwembad 'de Kûpe'

**Zaterdag 25 januari:** muziekgroep 'Reboelje'

**Woensdag 5 februari 14:30 uur** Kindermiddag Clown Pepino + extra's

**Zaterdag 8 februari:** Roerend Goed met Riek Landman: "Spring"

**Woensdag 19 maart:** Tryater: 'Ach en Wee State 13'

**Zondagmiddag 23 maart** Zuidema kapel in 'the Point'

Let op: Binnenkort valt het programmaoverzicht bij u op de mat. Hierop kunt u meer informatie vinden over de programma's maar ook over de prijs van de entreebewijzen.

Op zaterdag 31 augustus is het weer zover. En helaas voor onze toerfietsers is dit ook de laatste. Natuurlijk hebben wij ook nog de veldtoertochten. Deze zijn namelijk op 30 november te Marum en 11 januari te Bakkeveen. Maar eerst nog een tocht op de openbare weg, voordat we weer door de modder kunnen scheuren. Dit is een geheel vernieuwde tocht. En heeft zelfs meerdere startplaatsen voor de 100 km. De afstanden voor deze tocht zijn de 30 km, 60 km en de 100 km. Voor al deze afstanden kan worden gestart bij The Point, Voorstraat 54. Ook kan voor de 100 km gestart worden bij de Fiets-Inn, De Pol 2 te Peize. U begrijpt nu ook waar de tocht naar toe zal gaan. De startplaatsen zijn voor de verandering ook direct de controleplaatsen. De starttijd voor de 30 en 60 km is tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor de 100 km kan er gestart worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Ook zijn de 60 en 100 km beprijd. Helaas geldt dit voor de 30 km niet maar krijgt u een duidelijke routebeschrijving mee. De route gaat via Kollum naar het landelijke uiterlijk van de provincie Groningen. Dan langs het water naar Hoogkerk, via de controle in Peize doorn naar Nieuw-Roden. Via Stroobos komt u weer terug in Buitenpost.

*Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven, maar mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, telefoonnummer 474475. Wij hopen u te ontmoeten op onze tochten en wensen u veel plezier. Bestuur FTC.*

## de foto



*U bent hem vast wel eens tegengekomen op één van zijn vele dagelijkse rondes, Sietze Kloostru van de Schepperstraat. In het verleden was hij niet zonder een sigaar weg te denken, maar sinds de hartoperatie van vorig jaar heeft hij het rooktje aan de kant gelegd. Maar met de hulp van vele pakjes kauwgum is het gemis overwonnen. Om zijn conditie op peil te houden loopt Sietze elke dag met zijn rollator minstens 5 rondes, soms nog wel veel meer, langs een vaste route. Af en toe wil hij nog wel eens daarvan afwijken en is dan bijvoorbeeld op het bankje onder de boom bij de bibliotheek te vinden. Sietze spaart al jaren balpennen met reclameopschrift en hij heeft al bijna 8000 in zijn bezit. Toch is een verdere aanvulling van zijn collectie nog steeds van harte welkom. Heeft u misschien nog enkele pennen liggen die u niet meer gebruikt, en zijn ze voorzien van een opschrift, dan houdt Sietze zich gaarne aanbevolen. Het adres is Scheppestraat 56, of spreek hem gewoon op straat aan, want voor een praatje maakt Sietze graag even tijd.*

(foto: Harrie Slagter/redactie)

## Hersenstichting zoekt collectanten

De Hersenstichting Nederland (HsN) en het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) vraagt om uw gewaardeerde medewerking voor het volgende. Het betreft de werving van collectanten voor de Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten die in 2003 in Buitenpost wordt gehouden van 16 februari tot en met 22 februari. Geruime tijd voor die collecteweek houden wij ons al bezig met het werven van collectanten. Wij hopen op uw

spontane en belangeloze medewerking en zullen u, desgewenst te zijner tijd op de hoogte stellen van de behaalde resultaten. Bij voorbaat heel hartelijk dank, met vriendelijk groet, namens de HsN en het NFGV.

*U kunt reageren bij: Henriette Kuchler-Dijkstra, promotor Noord-Oost Nederland, Bosweg 38, 7973 KZ Darp tel. 0521-341446 of collectie coördinatiepunt, antwoordnr. 2713, 3500 VJ, Utrecht, tel. 030-2971197*

## Ondernemen in Buitenpost: Henk Laanstra

*'Gewoon, met beide benen gestrekt, het diepe in...'*

De meest favoriete plek van veel Buitenposter kinderen is sinds kort aan de Kerkstraat te vinden. Afgelopen juni opende Henk Laanstra onder de overspanning van de voormalige 'de Boer' de deuren van zijn speelgoedwinkel. "Het is bijna niet te geloven hoe snel het gegaan is, ik ben zo van de bouwsteigers in deze zaak gerold", vertelt de nieuwbakken ondernemer, "maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad".



In de winkel is geen kantoor, en de opslagruimte staat vol spullen dus vindt het gesprek plaats tussen de rekken op een tuinstoeltje. "Ach, dat andere komt later wel, de winkel is het voornaamste", zegt Laanstra.

## Grote overstap

Het grootste deel van zijn leven heeft Henk als timmerman in de bouw gewerkt. "Wel had ik altijd de ambitie om ooit voor mijzelf een zaak te beginnen, maar ik had het nooit duidelijk voor ogen wat precies". Geboren en getogen in Augustinusga kent hij Buitenpost wel langer, maar het was niet zo dat het voor de hand lag dat hij er ooit 'iets voor zichzelf' zou beginnen. "We zeiden vroeger in ons dorp zelfs altijd: boven het kanaal houdt de wereld op", en daarmee was ook wel duidelijk in welke categorie dit dorp ook viel". Nadat hij trouwde en regelmatig bij zijn in Buitenpost wonende schoonmoeder over de vloer kwam, leerde hij het hier wat beter kennen. Na de komst van zijn twee kinderen was Laanstra zich al bewust geworden van de wereld van het kinderspeelgoed, en de zakelijke mogelijkheden die er in kunnen liggen. Daarnaast viel hem begin dit jaar in de Kerkstraat een in zijn ogen toch aantrekkelijk winkelpandbegin op, dat al langere tijd leegstond. Toen begon het balletje te rollen.

## Vorbereiden en doorpakken

"Natuurlijk heb ik eerst wel onderzoek gedaan. Er lag een goed onderzoeksrapport van de brancheorganisatie voor het

Midden en Kleinbedrijf over de behoeftes van het winkelend publiek in dit dorp." En nadat er contact was gelegd met Top-1-Toys bevestigde hun onderzoek nog eens dat er brood in een speelgoedzaak moest kunnen zitten; naast 'het gat in de Kerkstraat' was er ook een gat in de markt. "In maart heb ik het idee opgepakt en in juni is de zaak geopend, ik had nooit gedacht dat het zo vlot zou kunnen gaan". "Maar ja", voegt hij er met een lach aan toe: "ik ben nu 36 en dat is toch de gemiddelde leeftijd waarop men met een eigen zaak begint, dus ik moest ook niet veel langer wachten. En ik ben er van overtuigd dat het hier heel goed kán dus ik ben gewoon, met beide benen gestrekt, het diepe ingegaan". Henk voegt er nog aan toe: "maar zonder de steun van mijn vrouw had het ook niet gekund, we doen het in wezen met zijn beiden, al sta ik het meest in de zaak".

## Net als overall

"Toen mijn plan in de familie- en kenniskring bekend werd is mij best wel eens gevraagd of het nou zo slim was om iets in Buitenpost te beginnen. Toch is het negatieve beeld dat er vaak over het hier aanwezige ondernemingsklimaat geschetst wordt voor hem geen belemmering geweest. "Buitenpost is een groot dorp, qua inwoners moet het zondermeer kunnen, en de mensen die ik tot nu toe tegengekomen ben bevestigen alleen nog maar dat het hier niks beter of minder dan ergens anders is". De goede

plek gaf veel meer de doorslag. "De mensen kunnen hun auto praktisch voor mijn deur parkeren, ideaal toch, in welke grote plaats kom je dat nog tegen?"

## Ondernemen is een avontuur

Het ondernemerschap is voor hem een gekoesterde wens maar ook een avontuur. "Je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken en ik moet nog echt thuisraken in 'dit wereldje', maar ik ga er helemaal voor". Het is een heel ander leven dan het meer geregelde leven in de bouw. "Bij vlagen loop je je benen onder lijf vandaan, van 's ochtends vroeg tot soms 's avonds laat" merkt de winkelier op, "maar uit de omgang met de klant en de kinderen haal ik zoveel voldoening dat ik het graag doe". Hoe ver zijn ambitie in de toekomst hier gaat weet Henk nog niet. "Net als ieder ander hoop ik dat het winkelcentrum zich hier verder ontwikkelt, en dat ik daarin ook een deel kan hebben. Ik heb mij trouwens in die dingen nog niet eens erg verdiept, ik denk dat een goede aanpak, zeg maar het mij bezig houden met de wensen van de klant en voor hen klaar staan op dit moment veel belangrijker is". De eerste maanden als ondernemer zijn hem trouwens meegevallen, en de hamer en spijkers heeft hij nog niet gemist. Het enige wat ik wel mis zijn mijn bruine benen, zegt hij terwijl hij op zijn nog niet verkleurde onderdanen wijst. "Die kreeg ik anders door het werk buiten altijd zomaar, nu heb ik nog geen tijd en gelegenheid gehad om daar wat aan te doen".

Stichting Sociaal Cultureel Werk  
'It Koartling'  
Schoolstraat 31  
9285 NE Buitenpost  
tel. 0511 541214

Beheer: Arjen Heidbuurt  
Jongerenwerker: Jetty van der Ploeg  
Cursuswerk: Lidy Plantenga 0511 543189  
Jongerenwerk: Meine van der Veen 0511 543445  
Kinderwerk: Pytsje Veenstra 0511 542271



Maak kennis met  
ons werk op  
zaterdag  
7 september van  
13.30 - 16.30 uur

## --- Cursussen ---

### Quilten

**Groep 1:** start 1 oktober  
**Groep 2:** start 29 oktober

6 lessen (1x per maand)  
dinsdag: 9.00 - 11.00 uur  
kosten € 30,- (excl.)

### Wandkleden

start 19 september  
4 lessen, donderdag 9.00  
- 11.30 uur, kosten: € 55,-  
(incl. materiaal)

Bovenstaande cursussen  
opgave en inlichtingen:  
Sj. van Lune, tel. 541430



### Schildersclub

start 1 oktober,  
10 lessen,  
dinsdag 13.30-15.30 uur  
kosten: € 62,-

### Aquarelleren

start 1 oktober,  
10 lessen;  
dinsdag 19.30-21.30 uur  
Kosten: € 62,-

Bovenstaande cursussen-  
opgave en inlichtingen:  
L. Plantenga, tel. 543189

Heeft u ideeën of opmerkingen met betrekking tot ons werk, dan horen wij dat graag van u! De kwaliteit van wat u te bieden hangt ook af van de reacties die wij van u krijgen! Heeft u vragen over het gebouw of wilt u gebruik maken van onze faciliteiten, bijvoorbeeld om te vergaderen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder.

### Start cultuurwerk

We melden u al in het juni-nummer dat vanaf september binnen It Koartling een nieuw klein werkgroepje actief zal worden. Deze zal zich bezig gaan houden met het 'culturele' in het sociaal-culturele werk, proberen ondersteuning te bieden aan anderen en zelf enkele activiteiten ontplooiën. Dit werk is alleen bedoeld als aanvulling op wat andere organisaties in dit dorp al doen of willen gaan doen. Het heeft zich ook als doel gesteld, indien nodig, een bijdrage te leveren aan samenwerking en coördinatie aan alle bestaande activiteiten en initiatieven. U hoort hier binnenkort meer over van ons. Maar misschien wilt u zelf bij dit nuttige en aangename werk ook wel uw handen uit de mouwen steken. Schroom niet en neem dan contact met ons op.

### Luisteren naar muziek

**Groep 1** - start 8 oktober  
10 lessen (1x per 2 wk.),  
dinsdag 19.30-21.30 uur,  
kosten € 41,-



**Groep 2** - start  
9 oktober, 10  
lessen (1x per 2  
wk.), woensdag:  
9.00-11.00 uur,  
kosten: € 41,-

Concerten in de Lawei:  
vrijdag 15/11, donderdag  
12/12, dinsdag 7/1, don-  
derdag 6/3 en zaterdag  
29/3

### Edelsmeden

**Groep 1:**  
woensdag 15.00-17.00 uur  
**Groep 2:**  
woensdag 19.30-21.30 uur

start 25 september  
8 lessen; kosten: € 85,-

Bovenstaande cursussen  
opgave en inlichtingen:  
J. Kronenburg, tel. 542024



### Het Kinderwerk laat zich ook zien!

Het vorige seizoen was voor ons een seizoen waar we met genoeg op terug kijken. Het grote aantal activiteiten, de grote aantallen bezoekende kinderen en de vele positieve reacties zijn voor ons reden om zondermeer op de ingeslagen weg verder te gaan. De meeste activiteiten worden in de loop van de maanden september en oktober opgestart. Het kinderkookkafé en de toneelclub zitten er natuurlijk bij. Maar ook de kinderraad zal weer van zich laten horen. De woensdagmiddaginstuif zal net als de vrijdagavond disco éénmaal per 2 weken haar deuren openen. En natuurlijk zijn er weer onze grote activiteiten over het jaar verspreid. Binnenkort wordt via de scholen een folder met veel informatie verspreid; maar houdt ook de affiches en de berichten in deze krant goed in de gaten!

Op de open dag laten we meer zien van alle activiteiten die we komend seizoen van plan zijn. En je kunt je bijvoorbeeld al in laten schrijven voor het kinderkookkafé of de toneelclub. Maar ook hebben we tal van leuke activiteiten voor jullie voor deze middag in petto. We verklappen nog niet wat, maar we verzekeren je dat het de moeite waard is om te komen. Van harte welkom en graag tot ziens!

### Openingsactiviteit kinderwerk 13 september

Een datum om alvast in je (school)agenda te zetten! Net als voorgaande jaren zetten wij het nieuwe seizoen goed in! De activiteit die wij op deze vrijdagavond voor jullie aan het voorbereiden zijn is weer groots van opzet. Binnenkort komen jullie meer te weten. Alle kinderen van de lagere schoolleeftijd zijn dan welkom en de toegang is gratis! Start om 19.30 uur. Tot dan!

### Versieren met papier

maandag 4 november  
19.30 - 21.30 uur, 1 les  
kosten: € 5,50

### Kaarten maken

maandag 18 november,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 5,50

### Sierdecoratie

maandag 25 november,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 4,50 (excl. ma-  
teriaal)

### Decoratie van beton

maandag 2 december,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 4,50 (incl. ma-  
teriaal)

Bovenstaande workshops-  
opgave en inlichtingen:  
Sj. van Lune, tel. 541430

### Bloemschikken

donderdag 24 oktober,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 4,50 (excl. ma-  
teriaal)

Toegang is natuurlijk  
gratis. Wij bieden u graag  
een kopje koffie/thee of  
fris en een hapje aan!

## ----- Workshops -----

### Bloemschikken

donderdag 21 november,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 4,50 (excl. ma-  
teriaal)



### Bloemschikken

donderdag 19 december,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 4,50  
(excl. materiaal)

### Herfstkrans met verlichting

donderdag 10 oktober,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 23,50 (incl.  
materiaal)

### Nostalgisch dien- blad in kerstsfeer

donderdag 7 november,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 26,50 (excl.  
materiaal)

### Kroonluchter van- wijnvatringen

donderdag 12 december,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 33,50 (incl.  
materiaal)

### Koeienraampje van berkentak

donderdag 23 januari,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 28,50 (incl.  
materiaal)

### Voordeurhoed

donderdag 13 februari,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 20,50 (incl.  
materiaal)

### Love-birds in Buitenpost

donderdag 20 maart,  
19.30-21.30 uur, 1 les  
kosten: € 26,50 (incl.  
materiaal)

Bovenstaande workshops-  
opgave en inlichtingen:  
E. Kramer, tel. 543242

Afhankelijk van de mogelijkheden willen wij graag tijdens dit seizoen nog een computer en/of fotografie cursus organiseren. Heeft u hiervoor belangstelling, of heeft u een idee dat u graag gerealiseerd zou willen zien, laat dat ons nu al weten!

### Open dag ook voor Jongerenwerk!

Tijdens de open dag van It Koartling stelt ook de jeugdsoos haar deuren wijd open! Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de jeugdsoos. Maak kennis met verschillende vrijwilligersgroepen en proef de sfeer! Lekker aan de bar hangen en bijkletsen, een partijtje poolen of darten, wat eten of drinken, het hoort allemaal tot de mogelijkheden.

De soos maakt een frisse start met twee nieuwe groepen en een groep die van vrijdagmiddag naar dinsdagavond verhuist. De soos zal in het nieuwe seizoen in ieder geval op drie momenten per week geopend zijn. Op dinsdagavond is de soos het domein van de zogenaamde alto-groep. Een soos die gedraaid wordt door 16/17-jarigen. De muziek die gedraaid wordt is op 'metal'georiënteerd. De openingstijd is van 19.30-22.00 uur.

De vrijdagmiddag wordt bevolkt door een nieuwe groep, die een soort van scholierencafé wil creëren. Een algemene soos, met lekkere muziek, waar een ieder die het weekend lekker wil inluiden van harte welkom is. De soos is open van 14.00-17.00 uur.

De vrijdagavond is voor een nieuwe groep binnen het jongerenwerk. Een frisse groep enthousiaste jongeren die graag een eigen en gezellige plek in It Koartling willen maken. De muziek zal naar alle waarschijnlijkheid zeer gevarieerd zijn. Deze avond zijn we open van 19.30-23.00 uur.

Dus als je nieuwsgierig bent, je bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de jeugdsoos van It Koartling. De open dag op 7 september is hier een mooie gelegenheid voor. De jeugdsoos is overigens bedoeld voor jongeren van 12-18 jaar uit Buitenpost en directe omgeving.

Jettie van der Ploeg, jongerenwerker

## Job's plantage

door Hans Hamers



Bonanza wordt door sommigen onze tuin genoemd. Waarschijnlijk wordt gerefereerd aan de tv-serie uit de zestiger jaren. Een western met een ranch en een houten omheining voor paarden.

Een Bonanza is een plaats waar goud wordt gevonden; een plaats van geluk en dat klopt wel zo ongeveer met onze tuin en meer...

In onze tuin, mede dankzij de schutting, speelt zich een buitengewone symbiose af. Een symbiose is een samenwerking en een samenleving tussen twee schepsels; in ons geval twee planten. De symbiose is overigens niet zo bijzonder, maar wel voor Buitenposter begrippen. Bij ons groeit de wijnruit (Ruta graveolens). De wijnruit is een gevaarlijke plant. Een plant die alleen al bij aanraking door (jonge) vrouwen onmiddellijk kan leiden tot menstruatiestoornissen. Geen sinecure dus. Aangezien mannen niet menstrueren, heeft de plant geen kwalijke uitwerkingen op dit geslacht.

Tussen de verhouten stengels van de wijnruit 'woont' een in heel Fryslân (waarschijnlijk) op deze wijze niet voorkomend plantje. Het betreft spaghnum, een zeer beschermde soort. Spaghnum groeit normaal in zompige en moerassige gebieden. Ik heb ze wel gezien in het Fochteloërveen en meermaals in Drenthe. Maar spaghnum groeit bij ons achter en aan de schutting onder de beschermende 'vleugelen' van onze wijnruit, die ook al een beschermde status heeft. Dank zij de methyl-nonylketon van de wijnruit wordt een voedingsbodemp gecreeerd voor het spaghnum. Het spaghnum produceert weer alkaloiden die de wijnruit graag opgediend ziet worden. Spaghnum is klein en teer. Onze wijnruit is groot en robuust. Door zijn kwalijke uitstraling komt niemand aan 'zijn' spaghnum. Hoe mooi een schutting kan zijn, zomaar in Buitenpost... een echte Bonanza.

## Wat deed en doet MAAS?

Op turngebied hebben veel van onze leden zich gepresenteerd op wedstrijden in het rayon en de regio. Allemaal op hun eigen niveau en de ene met betere resultaten dan de andere. Maar in ieder geval zijn er vele medailles verzameld door onze meiden en jongens. We hebben ook weer enkele Friese kampioenen in onze gelederen. Bas Rusticus en Thom Kruyt is het op individuele toestelwedstrijden gelukt kampioen te worden. Klasse!, heren en trainer Remco de Poel. In het begin van het seizoen is er deelgenomen aan springwedstrijden met hele nieuwe groepen, nieuwe oefenstof en een veel zwaardere juring, dus dat was wennen. Toch is er zeker niet slecht gepresteerd mede door de inzet van trainer Ernst Jaap de Haan. Ook aan acro-wedstrijden is met dezelfde trainer meegedaan. Hier was een beter resultaat dan vorig jaar maar er moet nog veel gebeuren om in de top te belanden. We doen het goed in het midden van het gebied. Miranda Wobbes heeft met haar recreatieve turnsters best veel medailles binnengesleept, maar het voert te ver om iedereen hier te noemen. In januari is onze trainster voor aerobics en streetdance Ewa Blumers teruggegaan naar Zweden waar haar roots liggen. We zaten even met de handen in het haar, maar gelukkig heeft Ewa zelf voor een opvolgster gezorgd. We zijn heel blij met Angelica Smeding; zij heeft het dansen in zich. Na alle wedstrijden was iedereen heel druk gaan repeteren voor onze uitvoering, met als thema 'Het Bos'. Op 1 juni heeft iedereen het resultaat daarvan kunnen zien: het was een geweldige uitvoering. Angelica liet in het openingsnummer samen met een partner zien wat Salsa is. Ook andere leden van MAAS lieten in hun eigen disciplines zien waar ze het hele jaar voor trainen en bij een uitvoering nog een schepje bovenop doen onder leiding van trainers die helemaal hun creatieve ei erin kwijt kunnen. Over 2 jaar staan we voor een nieuwe uitdaging. Uiteraard doen het decor, licht en muziek veel aan het eindresultaat. Na de vakantie in het nieuwe seizoen gaan we er weer tegenaan. Nieuw is streetdance voor jeugd vanaf 8 jaar. Enthousiaste jongens zijn op deze streetdanceslessen ook meer dan welkom. We beginnen weer op 19 augustus in onze oude vertrouwde gymnastieklokaal aan de Eringalaan. Het lesrooster wordt de week daarvoor bekend gemaakt.

G. V. 'MAAS', Annette van der Horst,  
de Barrage 41, tel. 542003 of 06-21846124

## Kroniek van Buitenpost

(uit de Kollumer Courant) door Dirk R. Wildeboer



\* Vergadering van de Christelijke Emigratie vereniging e.o. in de Gerbozalen. Opening door de voorzitter D. Miedema. De heer Cnossen van Sneek, agent van de Holland-Amerikaalij, gaf nog enige voorlichting over de passage en dergelijke.

\* Feestelijke prijsuitdeling in café Klamer van de Kaatsclub Buitenpost. Opening door de voorzitter W.F. de Vries. In de eerste klas werden de meeste prijzen gewonnen door J. Schipper en in de 2e klas door J. Zijlstra. Daarna trad de humorist Sj. de Vries van Molenend op die de lachspieren van de aanwezigen zo in beweging bracht, dat de zaal brulde van het lachen. Een avond om nooit te vergeten. De thuisblijvers hebben veel gemist.

\* De laatste molen te Buitenpost verdwijnt. De ongeveer 200 jaar oude korenmolen alhier, die de laatste 3 jaren door zijn bouwvalligheid het dorp ontsierde, wordt thans gesloopt. De aangewende pogingen om de molen te behouden, zijn afgesprongen vanwege de ontzaglijk hoge kosten. Hoewel de sloperij door de nood is opgelegd, betreuren we dit verdwijnen. Een stukje cultuur- en historische waarde gaat hiermede voor Buitenpost verloren.

\* Jaarlijkse uitvoering van het strijkorkest 'D.E.S.' in hotel Bolling. Solistische medewerking door viool en piano. Entree 75 cent. Het orkest staat onder leiding van de heer Panbakker.

\* In de nacht van zaterdag op zondag is het wasgoed uit een hok van het grote gezin van de vishandelaar F. van der Veen ontvreemd. De politie doet onderzoek. Van de dader, of eventueel daders, geen spoor.



## Korfbalvereniging Flamingo's: fanatiek op veld en in kantine

Felgeel en helrood, dat zijn de clubkleuren van de Flamingo's. Die kleuren schitteren je tegemoet als je op een willekeurige zaterdag in het jaar op de Swadde komt. Want behalve de voetbalclub, heeft ook de korfbal daar zijn plekje gevonden. Een veld dat intensief gebruikt wordt, net als de kantine trouwens. Want bij Flamingo's houdt men van gezelligheid. Na het trainen, twee keer per week, zitten de korfbalers vaak nog even na. Op de trainingen zelf wordt hard gewerkt. De jongste spelers, 6 – 8 jaar, leren het vangen en gooien en de techniek van het schieten. De oudere teams leren de fijne kneepjes van het korfbal en dat zijn er heel wat. Korfbal leer je niet zomaar even. Dat maakt het ook tot een hele boeiende sport. De Flamingo's heeft dan ook niet te klagen over gebrek aan leden. Froucke v/d Lijn, bestuurslid van de Flamingo's: "Het gebeurt vaak dat oud-korfbalers toch niet zonder de sport kunnen. Zo is er een ald-sjterren-team en een midweekteam. Dit laatste team is voor mensen die zaterdag om wat voor reden ook, niet kunnen korfbal, ze kunnen dan door

de week aan de slag." Behalve deze twee teams zijn er nog drie seniorenteams. Het eerste en tweede team, de selectie, trainen twee keer in de week anderhalf uur, de andere teams doen het wat rustiger aan. Elke zaterdag zijn er wedstrijden. Het afgelopen seizoen zijn een aantal daarvan niet doorgegaan door de slechte kwaliteit van de drainage van het veld. De club hoopt op verbetering nu iemand van de gemeenteraad is komen kijken. Gelukkig zijn de wedstrijden in de zaal niet van het weer afhankelijk. Zodra het weer

wat winters wordt, kunnen de Flamingo's zich uitleven in de zaal. En komt het voorjaarszonnetje weer, dan liggen daar de groene velden te wachten. Zaterdag is er altijd veel publiek, wat ertoe bijdraagt dat Flamingo's een hechte club is. Aan het eind van elk seizoen heeft de Flamingo's dan ook volgens traditie een familiedag. Deze wordt altijd zeer goed bezocht en staat garant voor een gezellige en sportieve dag. Voor meer informatie: M. Wijma, telefoon 542130.



## Activiteiten in 'de Kruidhof'

### Bollen- en knollendag

Op zaterdag 7 september is in botanische tuin 'De Kruidhof' de Bollen- en Knollendag. Van 10.00 uur 's ochtends tot 17.30 uur biedt kweker Han Nienhuis uit Finkum zo'n 400 soorten bollen en knolgewassen aan. Er is een breed assortiment van voor- en najaarsbloeiende bollen. Op deze dag geeft hij ook advies over de planttijd, standplaats, grond en bemesting. Bijzonder is dat het om hoofdzakelijk moeilijk te verkrijgen botanische soorten gaat. Het zijn overigens dezelfde bollen- en knollen die ook in het wild voorkomen. Naast het voor iedereen bekende assortiment als blauwe druifjes, narcissen en krokusjes, is er ook een speciaal assortiment van bollen en knolgewassen die nauwelijks ergens anders verkrijgbaar zijn. Zij komen overal vandaan: van Griekenland, Bulgarije en Tunesië tot de Kaukasus, en ze zijn er in diverse kleuren en soorten.

### Wrâldfrucht oogstdag

In samenwerking met Stichting Wrâldfrucht is er op 12 oktober de Wrâldfrucht oogstdag en de Kruidhof Fruitshow. Het thema van deze dag is de oogst en verwerking van bijzonder fruit, zowel van oude fruitrassen als de 'nieuwe' wrâldfruchten. Bezoekers kunnen kennismaken met milieuvriendelijke producten van oude fruitrassen door te ruiken, proeven en mee te doen aan het verwerken van fruit, zoals fruit persen. Zo is het resultaat daarvan in de vorm van diverse biologische producten als wijnen, jams, compotes en siropen te bekijken. Verder geven fruitdeskundigen voorlichting over oude fruitrassen. Zij geven informatie over planten, snoeien en onderhouden van zeldzame oude fruitbomen. Bezoekers kunnen achter de namen komen van onbekend fruit door vruchten of een takje met blad van de onbekende boom te nemen. Tijdens deze dagen kan uiteraard ook een kijkje worden genomen in overige tuinen.

## Computercursus Internetbankieren voor senioren



Binnenkort gaat weer een computercursus voor senioren van start bij Stichting Welzijn Ouderen in samenwerking met Rabobank de Lauwers. Deze keer staat het onderwerp Internetbankieren centraal. In twee dagdelen kan worden geleerd om te gaan met het doen van bankzaken via Internet. Met laagdrempelige cursussen wil SWO Buitenpost senioren vertrouwd maken met de computer. Ook Rabobank de Lauwers is daarbij betrokken: teamleider Jan van der Heide en Christiaan Koppelaar, gaan cursisten wegwijs maken op het gebied van Internetbankieren. "Met internetbankieren kun je snel, gemakkelijk en veilig bankzaken regelen vanaf iedere computer met toegang tot internet. Dus ook bijvoorbeeld vanaf uw vakantie-adres. De reacties van mensen die deze cursus eerder gevolgd hebben waren enthousiast. Voor ons een stimulans ermee door te gaan", vertellen ze daarover

De computercursus wordt gehouden in het gebouw van Stichting Welzijn Ouderen aan de Herbrandastraat 1 te Buitenpost. De definitieve cursusdata worden nog vastgesteld. Voor meer informatie of aanmelding. kunt u iedere werkdag, 's ochtends, contact opnemen met Jan

## Zeg 't maar...

Heeft u een mening over zaken die (ook) in Buitenpost spelen, zet hem op papier en u kunt hem kwijt in deze rubriek. Wilt u reageren op ingezonden stukken, dan is dat hier net zo hartelijke welkom!

## Denk aan de gehandicapte medemens

Hoewel ik er zelf verder nooit veel mee te maken heb gehad, is er toch iets wat ik hier graag kwijt wil. Niet lang geleden moesten mijn man en ik in het medisch centrum zijn. Toen wij naar buiten kwamen stond er een jongen in een rolstoel voor de deur die niet naar binnen kon. Het regende behoorlijk en hij had al een poosje buiten gestaan. De deuren zijn er namelijk zo zwaar dat het voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten zonder hulp niet mogelijk is de deuren van buiten open te krijgen. Ik snap niet waarom in een gebouw waar veel mensen komen die zich minder goed kunnen redden, daarvoor niet een voorziening is. De jongen die wij geholpen hadden vertelde ons ook nog dat hij bij de apotheek hetzelfde probleem tegenkwam. En net zo goed zijn er in ons dorp nog steeds verschillende winkels of andere zaken waar maar weinig rekening wordt gehouden met mensen die een handicap hebben. Of het is moeilijk om ergens gemakkelijk binnen te komen of er is maar weinig ruimte om bijvoorbeeld met een rolstoel overal goed bij te kunnen. Ik wil geen zaken noemen maar 'wie de schoen past trekke hem aan'.

Het is vast niet overal kwade opzet dat die situatie op verschillende plekken zo is. Daarom wil ik hier een oproep doen aan iedereen die daarmee te maken kan hebben om zich daarvan nog eens bewust te worden hoe belangrijk het toch is daarmee rekening te houden. Onze maatschappij kan het zich immers best veroorloven om ook de mensen die het minder goed hebben een goede plek te geven in het gewone dagelijkse leven.

Anne van Zanten, Halbertsmastraat 54